

EXTRA NIEUWSBRIEF Maart 2018

Beste ouders en verzorgers,

Pasen

De week voor Pasen wordt 'lijdensweek genoemd', in deze week vertellen we de verhalen over het gevangenen nemen, lijden en sterven van de Here Jezus, maar ook dat Hij is opgestaan. 'Jezus leeft!' daarom vieren wij Paasfeest.

"Want God heeft zoveel liefde voor jou dat Hij Zijn Enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16



Lied Als ik mijn ogen sluit.....Kinderopwekking 85

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept het is volbracht en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht, toen stierf Hij aan het kruis toen was de pijn voorbij. O, ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil, ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil. Hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij, ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.

Wij wensen u en jullie fijne paasdagen!

Afsluiting Projectweek 'Nederland'

Woensdagavond 21 maart vond de afsluiting van het project 'Nederlandplaats, in alle groepen is gewerkt over een provincie gewerkt van Limburg tot Groningen, van Gelderland tot Zeeland, zelfs over ons dorp Sliedrecht is uitgebreid gewerkt. Het was gezellig druk, ouders, kinderen opa's, oma's en andere belangstellenden hebben kunnen zien en horen wat we geleerd hebben en waar we over hebben gewerkt.

Dank voor de belangstelling en uw enthousiasme, ook voor de wedstrijd 'Heel Holland bakt', wat een prachtige en lekkere taarten zijn er binnengebracht, de jury vond het heel lastig een keuze te maken, een ander jaar gaan we voor meerdere prijzen.....

De zussen Milou en Marit van Dijk hebben de wedstrijd gewonnen, van harte gefeliciteerd!

Met de verkoop van die lekkere taarten is het geweldige bedrag van €248,86 opgehaald voor IJM International Justice Mission (samen maken we een einde aan slavernij)



Schoolgebed

Van harte welkom!

Woensdagmorgen 4 april om 8.30 uur in het technieklokaal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline den Breejen j.den.breejen@kpnplanet.nl (moeder van Siebe groep 7)

Van schoolplein naar sportplein

Vanaf donderdag 29 maart, kunnen alle leerlingen na schooltijd onder begeleiding van sportieve jongeren weer meedoen aan sport en spel op ons schoolplein van 15.15 uur- 16.30 uur. De data voor deze pleinspelen zijn: 29 maart, 12 april, 24 mei en 7 juni.

Bedankt.....voor jullie hulp na de aardbeving in Iran!!

Beste allemaal,

Zoals jullie weten heb ik een tijdje terug een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Iran gehouden. Er is 4500 euro binnengekomen!

Mede dankzij jullie hulp en inzet is dit gelukt.

Het geld is besteed aan gezinnen met kinderen, waarvan één in het bijzonder: een driejarig meisje, waarvan de familie door de aardbeving is overleden, is nu bij haar enige familielid, een tante van 33 jaar. Ondanks alle gemis heeft zij het nu goed.

Het deed mij zo goed om de getroffen mensen in Iran met jullie steun te kunnen helpen.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor alles!

Glawish Safai Pour (moeder van Esto, groep 8)

Studiewerkmiddag voor leerkrachten

Donderdag 5 april zijn **alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vanaf 11.45 uur vrij** i.v.m. een studiewerkmiddag van de leerkrachten.

Verkeer

Verkeer rondom de school!!!!!!!

Regelmatig worden er auto's geparkeerd half op de zebrapaden en voor de uitrit van Merwestraat nr.3. Wilt u auto's in de daarvoor bestemde vakken parkeren? **Dit vragen wij u voor de veiligheid van de kinderen.**

Verkeersexamen

Donderdagochtend 5 april wordt het schriftelijk verkeersexamen afgenomen bij groep 7

Praktische verkeerslessen

Vrijdag 6 april krijgen de groepen 1,2, 7 en 8 verkeerslessen, de II. van groep 7 en 8 hebben daar een fiets voor nodig!

Schoolfruit deze week: komkommer, wortel en appel

Brief hulpouders Oranjefeest 20 april

In de bijlage vindt u de oproep aan ouders, verzorgers, opa's en oma's om mee te helpen het Oranjefeest tot een succes te maken, er is nog **veel** hulp nodig!

Alvast dank voor het aanbieden van uw hulp d.m.v. het inleveren van de invulstrook onderaan de brief uit de bijlage.

