

NIEUWSBRIEF 18 DECEMBER 2020

Beste ouders en verzorgers,

Wat een bijzonder jaar en bijzondere afsluiting van dit jaar hebben we achter de rug. Wat wij als team niet hadden verwacht is, dat we vóór de kerstvakantie de schooldeuren al moesten sluiten. Het is fijn dat we de tijd kregen het jaar mooi en goed af te sluiten met de kinderen én het kerstfeest in de groepen hebben gevierd!

Het kerstfeest wat voor betekent dat Jezus, Redder, het Licht van de wereld voor ons mensen als kindje op aarde werd geboren. Liefde kwam naar de aarde! Van die Redder hebben we gezongen en verteld op school. Wilt u deze geschiedenis na lezen in de Bijbel, het is op meerdere plaatsen te vinden in, ook in Lukas 1 en 2.



We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin spanning vanwege het coronavirus, verdriet om geliefden die ziek werden of die we moeten missen en zorgen rondom ons werk of anders opeens dichtbij kwam. Als team wensen wij u en jullie de liefde en vrede toe van Jezus, de Redder geboren voor ons allemaal.

Maandag 4 januari

Wij verwachten alle leerlingen van groep 1 t/m 8 maandag 4 januari 2021 een moment tussen 8.30 uur en 11.30 uur in de klas om het thuiswerk op te halen. De leerkrachten hebben een dag/week planning, evt. boeken en schriften of werkjes klaarliggen in de groep en willen en kunnen jullie dan een gelukkig nieuwjaar wensen.

Alle leerkrachten zullen deze twee weken op hun eigen manier en in overleg met elkaar de lessen voor hun groep verzorgen.

Studiemiddag 28 januari

De studiemiddag van 28 januari vervalt, de middag van 8 februari blijft staan.

Personeel

Instroomgroep

Vanaf januari wordt ons team (tijdelijk) uitgebreid met juf Louise Buijense en juf Jo-Else de Groot worden de leerkrachten van onze instroomgroep 1d die in januari start. Voel je van harte welkom op onze school.

Groep 8a

Meester Sietze Waterham en de leerlingen van groep 8a verhuizen in januari naar de het Gemeentekantoor tegenover de school. Zij starten op school en gaan onder begeleiding van de meester naar hun tijdelijke locatie. In de pauzes spelen deze leerlingen op ons schoolplein, andere gezamenlijke activiteiten met groep 8b blijven hetzelfde.

Ouderavond Mediawijsheid

Het was fijn te zien en horen dat veel ouders de ouderavond mediawijsheid online gevolgd hebben. Was u niet in de gelegenheid en wilt u toch meer horen over dit thema, dan kunt u een mail sturen naar directie@cbsoranje-nassau.nl u ontvangt dan de link met het programma van deze avond.

Wietske Noordzij die de avond heeft verzorgd gaf onderstaande tekst nog mee bij één van de Power Point sheets, die deel ik ook met u.

Eén sheet heb ik niet behandeld tijdens de avond. Dat is de sheet met de cirkels van activiteiten. Een korte uitleg daar nog bij, voor wie dat interessant vindt.

In het leven van je kind zijn verschillende dingen belangrijk die op een dag aan bod komen (bewegen, eten, slapen, contact met vrienden, school, etc.).

Eén van die cirkels is beeldschermen/media. Deze heeft de hardnekkige neiging om steeds groter en groter te worden: steeds meer tijd en aandacht in te nemen.

Als ouder kun je de neiging krijgen om daar steeds op te focussen en te zorgen dat die klein blijft. Dat kan en is ook nuttig.

Maar als je niet uitkijkt, ben je vervolgens als nog daar heel veel tijd en aandacht in aan het stoppen en gaan alle gesprekken, frustraties en 'schijfruimte in je hoofd' op aan die media.

Wat je óók kunt doen, is de focus leggen op al die andere dingen. Wanneer je zorgt dat je kind voldoende slaapt, tijd neemt om te eten, tijd voor school/werk/huiswerk, tijd met vrienden, tijd om te sporten, et cetera.

Dan blijft er automatisch maar weinig ruimte over voor media. En de gesprekken over die andere zaken verlopen vaak veel prettiger.

Je bent dan bezig met wat je wél wilt dat je kind doet, in plaats van alles wat hij níet mag en wat je níet wilt. Een handige tip die ik de ouders toch niet wil onthouden 😊.

Aan het einde van 2020 wil ik u en jullie dit mooie Engelstalige zegenlied niet onthouden

Dit is de Nederlandse tekst van het lied

De Heer zegent
Beschermt jou
Zijn nabijheid geeft Hij
Genadig is Hij
De Heer richt Zijn
Oog op jou
En geeft vrede

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Laat Zijn goedheid op jou stralen
Meer dan duizend generaties
Jouw familie en jouw kind'ren
En hun kind'ren, en hun kind'ren

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
En komt na jou en is naast jou
En rondom jou, binnenin jou
Hij is met jou, Hij is met jou

In de ochtend, in de avond
In jouw komen en jouw weg gaan
In jouw huilen, in jouw lachen
Hij is voor jou, Hij is voor jou

https://www.youtube.com/watch?v=MKQz08_3Qrw