

NIEUWSBRIEF 19 FEBRUARI 2021

Beste ouders en verzorgers,

Wat heerlijk dat de kinderen afgelopen 2 weken weer naar school konden. Zelfs een 1^e week waarin sneeuw- en ijspret niet ontbrak. Op de foto's die via Parro met u gedeeld zijn is te zien hoe de kinderen hebben genoten.

Zending

Elke maandag staat er een spaarpot in de klas voor de zendingsprojecten. Groep 1 t/m 4 spaart voor de sponsorkinderen van Compassion, de groepen 5 t/m 8 sparen voor de Stichting Vrienden van Zijtomir.

Lied van de maand Diep, diep, diep als de zee

Zo groot is Jezus liefde voor jou!

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou

Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou.

Opwekking voor kinderen 68

<https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo>

Personeel

Helaas bleek dat juf Marije, na 1 dag voor de groep te hebben gestaan, zich moest laten testen. Dit had gevolgen voor groep 3b, de leerlingen moesten thuisblijven. Na 10 dagen blijkt niemand besmet. We zijn blij dat juf Marije weer opknapt en naar buiten kan, ze wil alle kinderen graag weer zien en lesgeven!

Luizen controle

De luizencontrole, door ouders op school, zal maandag 1 maart niet doorgaan. Wij vragen u als ouders, uw kind(eren) te controleren.

Kalender Parro

De komende studiedag komt te vervallen, inmiddels is deze uit de Parro kalender verwijderd.

Woensdag 26 maart (alleen kleuters)

Aanmelding leerlingen

De Gemeente Sliedrecht heeft begin januari aanmeldformulieren gestuurd naar ouders die kinderen hebben die tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022 4 jaar worden. Omdat de open dag niet door kon gaan vragen wij u het aanmeldformulier voor uw kind(eren) af te geven op school, in de brievenbus van de school te posten of te mailen naar administratie@cbsoranje-nassau.nl

U ontvangt een bevestiging van aanmelding. Wanneer het weer verantwoord is nodigen we u graag uit een bezoekje te brengen aan de school.

Rapport en 10 minuten gesprekken.

Het delen van het rapport/plakboek en de 10 minuten gesprekken zijn verplaatst. De plakboeken van groep 1 en 2 en het rapport voor de groepen 4 t/m 8 worden vrijdag 12 maart meegegeven. De week van 15 maart t/m 19 maart wordt gebruikt om 10 minutengesprekken te voeren. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Het rapport voor groep 3 volgt een week later op vrijdag 19 maart. De week van 22 maart t/m 26 maart zullen 10 minuten gesprekken gevoerd worden, u ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Schoolfruit

Het gratis schoolfruit project gaat door t/m vrijdag 28 mei. Dit betekent dat we wekelijks 3 stuks groenten- en fruit ontvangen voor elke leerling vanuit het Europees Schoolfruit project. Afgelopen week kregen de kinderen druiven, wortels en een peer!

Schoolmaatschappelijk werk/Sociaal team

In deze bijzondere tijd begrijpen we dat u vragen heeft, tegen dingen aan loopt of zorgen heeft rondom de opvoeding, het eten, slapen en wel/niet spelen van uw kind(eren). Weet dan dat u gerust contact op kunt nemen met Isalotte van den Heuvel, onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is telefonisch en via de mail te bereiken. Mail i.vandenheuvel@sociaalteamsliedrecht.nl Mobiel: 06-89990873

Bedankt voor u en jullie meeleven

Na het overlijden van mijn moeder vrijdag 5 februari, ontvingen we als gezin vanuit u en jullie veel medeleven, mooie(zelfgemaakte) kaarten en berichten. Dank u en -jullie wel hiervoor, wat lief!

We hebben verdriet maar het is een troost te weten dat de hemelse Vader haar heeft thuisgehaald, daar waar geen pijn en lijden is.

Het lied 'Ik zal er zijn' van Sela troost ons en geeft kracht verder te gaan.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

